

Het begrip aanbidding in de Islam

IN DE NAAM VAN ALLAH, DE ERBARMER, DE MEEST BARMHARTIGE.

HET BEGRIP AANBIDDING IN DE ISLAAM

Het concept van aanbidding in de Islam verschilt van dat wat er in andere religies gevonden wordt en is daarom onderworpen aan misverstanden. Onder aanbidding wordt in het algemeen verstaan, dat men bepaalde rituelen in acht moet nemen: het gebed, vasten, aan liefdadigheid doen en andere 'goede' werken. In de Islam, echter, is aanbidding veel meer - het is een manier van leven. Zoals vele moslim geleerden zeiden: "Aanbidding is een alles-inbegrepen term voor alle innerlijke en uiterlijke uitspraken en daden van een persoon die Allah plezieren." Met andere woorden, aanbidding is dat wat gedaan wordt in gehoorzaamheid naar Allah's wil. Dit houdt natuurlijk in dat men bepaalde rituelen moet doen, maar het gaat veel verder. Het reikt tot de grenzen van iemands geloof, sociale activiteiten, zijn/haar persoonlijke contributie aan de maatschappij en zijn medemens. Islam kijkt naar het individu als een geheel. Hij is verplicht om zich helemaal aan Allah over te geven, zoals de Qor-aan aan Mohammed (vzmh) beval te doen: "*Zeg (O Mohammed:)*" *Mijn gebed, mijn opoffering, mijn leven en dood behoren aan Allah; Hij heeft geen partner en mij is bevolen om met degenen te zijn die zich hebben overgegeven (d.w.z. moslims).*" (6:162). Het natuurlijke resultaat van deze onderwerping, is dat de activiteiten van een persoon conform de regels moeten gebeuren, de regels van Allah. Islam eist dat de handelingen van haar volgelingen in elk aspect van het leven in overeenstemming moeten zijn met haar leringen. Dit kan raar klinken voor degenen die religie zien als een persoonlijke relatie tussen een individu en God en denken dat bepaalde activiteiten geen rol spelen in het geloof, omdat ze niet direct te maken hebben met religieuze rituelen.

De profeet (vzmh) leerde zijn volgelingen dat de Islam veel meer is, dan alleen maar een persoonlijke aangelegenheid. Islam hecht geen waarde aan rituelen die automatisch uitgevoerd worden en die geen invloed hebben op het innerlijke van iemand. De Qor-aan behandelde deze kwestie, toen het moslims, maar ook joden en christenen, toesprak over een onenigheid die ontstaan was nadat de gebedsrichting van Jeruzalem naar de Ka'bah in Mekka was veranderd: "*Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in Allah en het Hiernaams en de Engelen en de*

Schrift en de profeten en die het bezit dat hij lief heeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven en die de saalat onderhoudt, de zakaat geeft en die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampenspoed en in oorlogstijd. Zij zijn degenen die oprecht zijn en zij zijn het die de Moettaqoen zijn." (2:177)

De daden in het hierboven genoemde vers zijn indicaties dat een persoon rechtschapen is. Maar zij zijn maar een onderdeel van de aanbidding. Volgens de profeet (vzmh) is het geloof de basis van aanbidding: "Het bestaat uit 60 en wat aspecten: d.w.z. dat er geen god is dan Allah. De laagste in de schaal van aanbidding is het verwijderen van obstakels en rommel van de wegen." Oprecht werk wordt ook beschouwd als aanbidding. De profeet (vzmh) zei: "Degene die bij avondschemering zichzelf moe vindt door het werk dat hij verricht heeft, Allah zal zijn zonden vergeven." Zoeken naar kennis is één van de hoogste vorm van aanbidding. De profeet (vzmh) vertelde zijn metgezellen dat "zoeken naar kennis voor één uur beter is dan 70 jaar in gebed zijn." Is er sociale hoffelijkheid en wordt er samen gewerkt in de naam van Allah, dan is dit ook een vorm van aanbidding. "Een broeder ontvangen met een glimlach, is een vorm van liefdadigheid. Een persoon helpen met het laden van zijn dier, is een liefdadigheid. Water in de emmer van je burens doen, is een vorm van liefdadigheid." Als je je plicht doet, dan wordt dit in de Islam ook als een vorm aanbidding gezien.

De profeet (vzmh) vertelde ons, dat wat je ook uitgeeft voor je familie, het wordt gezien als een vorm van aanbidding waarvoor hij beloond zal worden, met voorwaarde dat hij het heeft verwerft op de islamitisch toegestane manieren. Lief zijn tegen je familieleden, hoe klein het ook is, wordt ook gezien als een vorm van aanbidding. Zelfs activiteiten die we met plezier doen, zoals seksuele gemeenschap met je echtgenoot, wordt gezien als een vorm van aanbidding, zolang het wordt uitgevoerd op de juiste manier, met de Qor-aan en de Soennah als leidraad. Bijvoorbeeld, de profeet (vzmh) vertelde zijn metgezellen eens dat zij beloond zouden worden door gemeenschap te hebben met hun echtgenoten. Zij waren verbijsterd en vroegen: "Zullen wij beloond worden door iets te doen waar we zeer veel

plezier aan hebben?" De profeet (vzmh) antwoordde: "Als je je verlangens illegaal bevredigt, dan zul je bestraft worden." Zij antwoordde; "Ja." Toen zei hij (vzmh): "Dus door het legaal te bevredigen zullen jullie worden beloond." Het is duidelijk geworden dat van de vorige discussie het begrip van aanbidding in de Islam een begrijpelijk begrip is, dat alles omvat van de positieve activiteiten die een individu uitvoert. Dit is in overeenstemming met de alles-inbegrepen aard van de Islam, dat het leven van een individu reguleert op sociaal, economisch, politiek, spiritueel gebied en alle andere niveaus van zijn leven. Dit is de reden waarom de Qor-aan en de Soennah alle aspecten van zijn individuele en maatschappelijke leven behandelt. Het volgen van deze richtlijnen is een vorm van gehoorzaamheid aan Allah. Hij beschouwt het als een vorm van aanbidding. Deze positieve houding moedigt individu's aan om de relevante richtlijnen te volgen, om zo tot een persoonlijke en sociale transformatie te komen. Het gevolg hiervan is dat hij de richtlijnen eigen maakt. Want ook al houdt niemand hem in de gaten, hij weet dat Allah hem in de gaten houdt. Discussiëren over niet-rituele vormen van aanbidding wil niet zeggen dat rituele vormen minder belangrijk zijn. In feite, als het laatstgenoemde op de juiste wijze en met oprechtheid wordt uitgevoerd, dan zal hij stijgen op het spirituele en morele gebied. Het zal hem ook helpen om een rechtschapen leven te leiden volgens de Leiding van Allah.

Islam heeft verschillende rituele activiteiten die alle moslims moeten uitvoeren. Het belangrijkste is het gebed (salaat), dat uitgevoerd moet worden op een specifieke manier. Het belang hiervan ontstaat uit het feit dat het dient als een kenmerkend karakter van een moslim en omdat het de moslim weerhoudt om zonden te begaan, omdat hij vijf keer per dag direct in contact staat met Allah. Dus het gebedsritueel is een kans om zijn verbintenis met Allah te hernieuwen en om opnieuw Zijn Leiding te zoeken. Zoals in de Qor-aan staat: "*U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte pad.*" (1:5-6) In feite is het gebed de eerste praktische manifestatie van de islamitisch geloof en het is de hoofdvoorwaarde voor het succes van een moslim: "*Waarlijk, de gelovigen slagen. Degenen die nederig zijn in hun salaas.*" (23:1-2) Dit werd ook benadrukt door de profeet (vzmh), die zei: "Degene die zijn gebed met grote zorgvuldigheid en op tijd doet, zal het licht vinden, een bewijs van hun geloof vinden en het zal op de Dag des Oordeel een reden van redding zijn."

De vastenmaand Ramadaan is de derde pilaar van de Islaam. De voornaamste functie van de Ramadaan is om de moslim van "binnenuit" te reinigen, net zoals de Shari'ah de uitwendige daden reinigt. Dit proces van reiniging maakt het mogelijk voor hem om te reageren op hetgeen waar en goed is en om het kwade en het slechte te verafschuwen, zoals in de Qor-aan staat: *"O jullie die geloven, het vasten is voor jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen."* (2:183)

In een authentieke h'adieth is door de profeet van Allah (vznh) het volgende overgeleverd: "Hij schort het eten, drinken en de bevrediging van zijn seksuele lusten op voor mij." Dus zijn beloning zal volgens God's grote milddadigheid gebeuren. Het vasten maakt ook het individuele bewustzijn wakker en is een oefening in een gemeenschappelijke ervaring dat door de hele moslimwereld op hetzelfde tijdstip wordt verricht. Zo'n ritueel maakt hem ook sterker om zichzelf te verbeteren en om beter de begrijpen wat het doel is van dit ritueel. Het vasten biedt het overbelaste lichaam voor één hele maand verplichte rust en het herinnert de moslims ook aan degenen die het hele jaar door of hun gehele leven niet over de primaire levensbehoeften kunnen beschikken. Het zorgt ervoor dat hij zich realiseert dat de minder gefortuneerde moslimbroeders veel moeten doorstaan, een gevoel dat zijn sympathie en mildheid naar de moslimbroeders alleen maar zal versterken en andere mensen in het algemeen.

De vierde pilaar van de Islaam is de Zakaat. Deze term wil zeggen dat je een bepaald percentage van je gespaarde loon, wanneer deze de waarde van 88 gr. goud bereikt, aan de minder bedeelde moet schenken. Het geven van de zakaat en het verrichten van het gebed worden meestal samen in de Qor-aan genoemd, want zij zijn beide visuele manifestaties van het islamitisch geloof en het geloof dat Allah de enige Bezitter is van wat er in het universum is. Hij laat de mens voor een bepaalde periode hiervan genieten als zijn hoeder: *"Geloof in Allah en Zijn boodschappers en geeft bijdragen van dat waarover Hij jullie als beheerders aangesteld heeft..."* (57-7)

Het geven van de zakaat is een vorm van toewijding, dat net zoals het gebed, de gelovige dichter bij zijn Heer brengt. Hier komt ook nog eens bij dat deze vorm een manier is om de maatschappelijke rijkdommen te redistribueren op zo'n

manier, dat de verschillen tussen de klassen en groepen minder wordt.

Het is een belangrijke contributie voor de sociale stabiliteit, want door het zuiveren van de ziel van de rijke persoon van zelfzuchtigheid en de ziel van de arme persoon van jaloezie en rancune tegen de maatschappij, blokkeert het de kanalen die kunnen leiden naar het haten van bepaalde klassen en groepen en daardoor ontstaat er de mogelijkheid dat de broederschap voort kan gaan. Zo'n stabiliteit is niet alleen gebaseerd op persoonlijke gevoelens van de rijken, maar het staat op een zeer gedegen en verworven recht, dat als de rijken het niet zouden toekennen, het met geweld zou worden afgenomen.

Als laatste, komen we bij de jaarlijkse bedevaartstocht naar het Huis van Allah (Ka'bah) in Makkah. Dit ritueel, beter bekend als de H'adj, is uniek in de Islaam. Moslims vanuit alle hoeken van de wereld, allemaal hetzelfde gekleed, reageren door een stem en taal met het volgende als ze het heilige gebied betreden: *"Labbayka llaahoemma Labbayk (hier ben ik tot Uw dienst, O Heer)."* Dit is een tijd van strikte zelfdiscipline en controle waar niet alleen de heilige dingen worden vereerd, maar ook de levens van planten en vogels zijn onschendbaar: *"En wie de gewijde zaken van Allah eert: dat is beter voor hem bij zijn Heer."* (22:30).

"En wie de gewijde Tekenen van Allah eer bewijst: voorwaar, dat is door het vrezen (van Allah) in de harten." (22:32). De bedevaart geeft de moslims de kans, ongeacht hun ras, achtergrond, klassen, organisaties en overheden, om elkaar jaarlijks te ontmoeten op een groot congres. De tijd en plaats van dit congres is vastgesteld door God. Alle moslims zijn uitgenodigd om het bij te wonen, want geen individu of overheid kan een moslim dit recht ontzeggen. De veiligheid en vrijheid van een moslim die de H'adj verricht, wordt volledig gegarandeerd zolang hij geen schade toebrengt aan het heiligdom. Dus, aanbidding in Islaam, of het nou ritueel of niet-ritueel is, het traint het individu op zo'n manier dat hij zijn Schepper nog meer gaat liefhebben. Dit veroorzaakt weer een onverzettelijke wil en energie om al het kwaad en onderdrukking in zijn maatschappij uit te roeien en om het woord van God te laten zegevieren.



Het begrip aanbidding in de Islaam



WAT ZIJN ONZE DOELEN?

- Het weergeven van de Qor-aan en Soennah volgens het begrip van de salaf in de Nederlandse taal.
- Het verduidelijken van actualiteiten volgens het islamitisch begrip.
- Het drukken van boeken en folders.
- Het organiseren van lezingen en lessen...etc

.....
Tel: 06-20505787 → Website: www.al-islam.com
E-mail: webmaster@al-islam.com

.....
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door
uitgeverij Momtazah: Postbus 216; 5700 AE; Helmond
E-mail: momtazah@al-islam.com