

De financiële crisis

Het is voor iedereen duidelijk dat de financiële crisis de hele wereld doet schudden, van het oosten tot het westen. Het is een ingrijpende gebeurtenis welke politici, beleidsmakers, prominente denkers en economen slapeloze nachten bezorgt. Het is een enorme en complexe ramp welke vele implicaties heeft. Dit verklaart de grote onrust die economen en politici ervaren. Het verklaart eveneens waarom er zoveel over geschreven wordt.

De financiële crisis heeft geleid tot de ineenstorting van grote banken en financiële instellingen; internationale aandelenmarkten zijn achteruitgegaan, biljoenen dollars zijn in rook opgegaan, miljarden zijn van de financiële markt verdwenen, vele landen in de wereld zijn enorm in de problemen geraakt, miljoenen hebben hun rijkdom verloren, zij het in de vorm van aandelen, spaargeld of beleggingen.

Deze crisis is als een tsunami geworden
welke de economieën van vele landen heeft getroffen.

De houtworm verslond de stok

De houtworm van rente en de onwettige zaken rondom geld verslonden de stok waarop de westerse wereld leunde en waarmee zij de wereld de indruk gaf dat zij sterk waren en rechtop stonden, terwijl zij in feite op een stok leunden die van binnen rot was, waarop, toen het viel, zowel Oost als West duidelijk werd dat het bouwwerk hol was en de fundamenteen verrot waren en het niet gered of hersteld kon worden. De Duitse minister van financiën, Peer Steinbrück, zei: “De wereld zal nooit meer worden zoals het vóór de crisis was.”

De gevaren van het handelen in illusionaire activa

De crisis heeft aangetoond dat er een groot verschil is tussen de materiële sector, welke goederen, diensten en echte producten omvat, en de moderne financiële derivaten zoals elektronisch geld, financiële obligaties, credit cards die te vergelijken zijn met illusionair geld, en elektronische fondsen die nergens bestaan behalve in computergeheugens en die hun waarde verkregen hebben door de garantie van de banken. Zodra het vertrouwen in de banken en de financiële instituties verloren gaat, verdwijnt hun waarde.

Een solide fundament leidt tot een solide bouwwerk

“Is hij, die zijn bouwwerk op vrees voor God heeft gegrondvest en op Zijn welbehagen, dan niet beter? Of hij dan, die zijn bouwwerk heeft gegrondvest op de rand van een ravijn...” [Koran 9:109.] Er kan geen economie bestaan zonder het licht van de openbaring, niet zoals sommigen beweren dat “er geen economie kan zijn zonder banken en geen banken zonder rente.” De Schepper heeft een perfect systeem voor de mens gemaakt, een perfect rond wiel dat rijdt als een trein. Maar mensen houden zich bezig met bakkeleien over dat perfecte ronde wiel en proberen de vorm aan te passen in hun dwaze veronderstelling het wiel beter te kunnen laten rollen.

Een gouden kans

Wat er is gebeurd moet beschouwd worden als een grote kans voor de volgelingen van het islamitische economisch systeem om uit te leggen dat dit het enige succesvolle systeem is dat kan bereiken wat de wereld nodig heeft. Dit feit zijn de westerlingen zelf nu beginnen te realiseren.

De grootste economische krant in Europa heeft opgeroepen om de islamitische wet toe te passen op economisch gebied om op die manier te ontsnappen aan de klauwen van het kapitalistische systeem; het systeem dat achter de economische ramp zit en de wereld nu overweldigt. Een van hen schreef zelfs, zich afvragend: "Is Wall Street bereid om de beginselen van de islamitische sharia te omhelzen?"

Sawati Taneja, een financieel expert in Europa, zei: "De financiële crisis in Amerika biedt de islamitische economie, welke tegengesteld is aan transacties met rente, een gouden kans."

Nadat het systeem zich er voorheen vijandig tegenover opstelde, is er onlangs een boek gepubliceerd door de Italiaanse onderzoekster Loretta Napoleoni, onder de titel *Rogue Economics*, waarin zij wijst op het belang van islamitische financiering. Ze zegt: "De islamitische banken kunnen een geschikt alternatief zijn voor westerse banken."

Het islamitisch systeem is niet slechts rentevrij en is niet beperkt tot enkele regels in uitsluiting van andere. Het is geen systeem dat westerse producten aanbiedt in een islamitische verpakking; het is een compleet en onafhankelijk systeem die de doelstellingen van de *sharie'ah* en rechtvaardigheid bewerkstelligt in alle financiële transacties.

Het aantonen van God's Wijsheid in de wetgeving

Het is voor eenieder die beschikt over een verstand en diep begrip duidelijk geworden dat God niets gebiedt dan datgene wat in het voordeel is van de mensen, en Hij verbiedt niets dan datgene wat schadelijk is voor hen in dit leven en in het Hiernamaals. Deze financiële crisis heeft duidelijk het kwaad laten zien dat is veroorzaakt door rente en financiële transgressie. Verheerlijkt zij Degene Die het verboden heeft en dit verbod heeft benadrukt.

Het komt dan ook niet als een verrassing dat de hoofdredacteur van het tijdschrift *Challenges* heeft gezegd: "Als de mensen die onze banken onder hun hoede hadden de leer en de uitspraken van de Koran hadden geprobeerd te respecteren, dan zouden deze rampen en crisissen ons niet getroffen hebben."

Genezing en herstel

Het geld dat bestemd was voor het redden van de banken en het financieel systeem, zoals zij zeggen, werd verkregen door te lenen op basis van rente of door ten onrechte de belastingen te verhogen of door meer geld te drukken zonder hiervoor een draagvlak te hebben ter ondersteuning, wat tot inflatie leidt.

De Franse krant *Le Parisien* vermeldde dat de Franse regering 10,5 miljard euro aan zes banken zou geven met een rentetarief van acht procent. Dit geld is zelf ook weer een op rente gebaseerde lening van andere banken en landen. Wat zij eigenlijk zeggen is: behandel mij met datgene wat de reden was van mijn ziekte.

Kijkt u voor Nederlandstalige artikelen op **www.uwkeuze.net**
(lees o.a. "Analyse van de financiële crisis in het licht van de *sharie'ah*")

Of stuur uw vragen of opmerkingen vrijblijvend naar
info@uwkeuze.net