

Profeetschap in de Islaam

PROFEETSCHAP IN DE ISLAAM

Het begrip van profeetschap komt men tegen in de drie grote monotheïstische religies: christendom, Jodendom en Islaam. In de Islaam heeft het profeetschap echter een speciale betekenis en status.

Volgens de Islaam heeft Allah de mens geschapen om Hem te aanbidden en om een rechtschapen leven te leiden; gebaseerd op Zijn lering en leiding. Maar hoe kan de mens weten waarom hij geschapen is en wat het doel van zijn leven is, als hij geen duidelijke instructies ontvangt over wat Allah van hem verlangt? Door het bestaan van het profeetschap, waarbij Allah een profeet gestuurd heeft naar elk volk om Zijn boodschap te verkondigen, is deze vraag beantwoord. Men kan zich afvragen: hoe zijn de profeten gekozen en welke individuen zijn zo geëerd (door Allah)?

Profeetschap is een zegening en gunst van Allah, die is toegekend aan een individu, die uitgekozen is door Hem om Zijn boodschap te verkondigen. Door het bestuderen van de levens van de profeten, ontdekken wij een aantal karakteristieken van de profeten:

1. Hij is de beste persoon in zijn gemeenschap met betrekking tot moraliteit en intellectuele vermogen. Dit zijn noodzakelijke eigenschappen, aangezien het leven van een profeet een voorbeeldfunctie is voor de volgelingen. Zijn persoonlijkheid dient de mensen niet weg te duwen van de boodschap, maar hen juist te inspireren om de boodschap te accepteren en om hun levens hieraan te wijden. Na het omarmen van de boodschap is de profeet foutloos met betrekking tot alle zaken die te maken hebben met de openbaring. Hoewel de profeet een aantal kleine fouten kan maken, met betrekking tot zaken die niet te maken hebben met de openbaring, kan hij geen zonden begaan.

2. De profeet wordt door wonderen ondersteund. Deze wonderen zijn afkomstig van de macht en toestemming van Allah (en dus niet van de profeet zelf), om de mensen te bewijzen dat hij geen bedrieger is. Dergelijke wonderen zijn directe uitdagingen voor de zogenaamde experts op dat gebied, aangezien de profeten niet de regels volgen die zijn voorgeschreven op dat gebied. Laten we ter verduidelijking een aantal wonderen bestuderen die wij tegenkomen in de Qor-aan en in de Bijbel (het Oude en Nieuwe Testament). De tijdgenoten van Mozes (Moesa) blonken uit in magie. Dus zijn grootste wonder was het verslaan van de beste tovenaars die de maatschappij kon voortbrengen.

De tijdgenoten van Jezus ('Iesa) waren begaafde artsen en zijn grootste wonder was dus het overtreffen van deze begaafde personen. Jezus liet de doden herrijzen en hij genas mensen van ongeneeslijke ziekten. De tijdgenoten van Mohammed stonden bekend om hun welsprekendheid en prachtige poëzie. Het grootste wonder van Mohammed was dus het ontvangen van de Qor-aan, die elke poëzie overtrof. Alle voorgaande wonderen waren beperkt tot een specifiek volk en tot een specifieke tijd. Dit is echter niet het geval met de Qor-aan: dit wonder is voor het hele universum en is bovendien voor eeuwig. Hoewel de Qor-aan al gelezen is door vorige generaties, zal dit boek ook voor toekomstige generaties wonderbaarlijk zijn in stijl, inhoud, spirituele invloed en boodschap. Het vermogen van de Qor-aan om de beperkingen van tijd en ruimte te ontstijgen, is een bewijs voor de Goddelijke oorsprong.

3. Elke profeet verklaart duidelijk, dat wat hij doorkrijgt afkomstig is van Allah én dat het voor het welzijn van de mensheid is. De profeet bevestigt wat vóór hem geopenbaard is en wat in de toekomst geopenbaard kan worden door een andere profeet; de taak van de profeet is namelijk om de boodschap te verkondigen die aan hem is toevertrouwd door Allah. De boodschap die verkondigd wordt, is in essentie en doeleinde altijd hetzelfde - dit is iets dat niet kan afwijken van voorgaande of toekomstige openbaringen. Profeten zijn nodig voor het doorgeven van instructies en leiding (van Allah) aan de mensheid. Zonder deze kennis zouden wij niet in staat zijn om antwoorden te geven op de fundamentele vragen van ons bestaan: waarom zijn wij geschapen? Wat gebeurt er na onze dood? Is er een hiernamaals? Worden wij verantwoordelijk gehouden voor onze handelingen? Hoe zit het ten slotte met Allah, Zijn Engelen, Zijn hemel en hel? Al deze vragen (en vele anderen) zijn door profeten met openbaringen beantwoord. Het is echter belangrijk dat degene die de antwoorden geeft op deze vragen een positie van vertrouwen en respect geniet in zijn gemeenschap, zodat zij hem zullen geloven. Dit is de reden waarom een profeet zowel intellectueel als moreel superieur dient te zijn aan zijn volk. Aan de hand van deze kennis verwerpen moslims verschillende passages uit het Oude Testament (de Bijbel). In het Oude Testament staat bijvoorbeeld: de profeet Lot pleegde ontucht met zijn dochters toen hij dronken was; of de profeet David (Dawoed) stuurde één van de legercommandanten zijn dood in, zodat hij kon trouwen met zijn vrouw. Voor een moslim is het ondenkbaar dat een profeet zulke handelingen verricht!

Allah ondersteunt de profeten door middel van wonderen en gebiedt hen om de continuïteit van Zijn boodschap te bevestigen. In het kort kunnen we zeggen dat de goddelijke openbaring uit de volgende informatie bestaat:

- a. Een duidelijke begrip van God, Zijn attributen en schepping en wat wel (of niet) moet worden toegeschreven aan Hem.
- b. Een helder beeld over de onzichtbare wereld, engelen en djinn (geesten), paradijs en hel.
- c. De reden waarom God ons geschapen heeft en wat Hij van ons wenst. Ook wordt er verteld of wij beloond of gestraft worden voor onze (on)gehoorzaamheid aan Hem.
- d. Een duidelijke uitleg over hoe onze samenlevingen er uit moeten zien, volgens Zijn Wil. Dit behelst (onder andere) de invoering van een wet (sharie'ah), die geluk en een tevredenheid zal brengen in de maatschappij, indien deze correct en eerlijk wordt ingevoerd.

Zoals wij hierboven hebben kunnen lezen is de rol van profeten fundamenteel in het geloof en kunnen zij niet vervangen worden. Ondanks de meest belangrijke en indrukwekkende ontwikkelingen van de wetenschap, kan er door deze informatiebranche geen kennis worden voortgebracht over de bovennatuurlijke wereld en kan er ook geen leiding worden gegeven in het leven. De aard van de wetenschap is té materialistisch en té beperkt om dit doeleinde te kunnen vervullen. Mystieke toepassingen zijn ook niet geschikt voor dit doeleinde, aangezien deze toepassingen erg subjectief zijn en vaak ook misleidend.

Men kan zich nu afvragen: hoeveel profeten heeft Allah gestuurd naar de mensheid? Hoewel wij deze vraag niet kunnen beantwoorden met een precies aantal, zijn er bepaalde islamitische geleerden die spreken over 240.000 profeten. Wij hebben slechts zekerheid over wat duidelijk wordt gezegd in de Qor-aan: Allah heeft één of meerdere boodschappers gestuurd naar elk volk, aangezien Allah niet rechtvaardig zou zijn als Hij een volk verantwoordelijk zou houden voor haar daden, als haar mensen niet eerst zijn geïnformeerd over wat wel is toegestaan en wat niet. De Qor-aan noemt 25 profeten bij naam (waarvan Noeh, Ibrahiem, Moesa, 'Iesa en Mohammed als beste worden gezien) en verklaart dat er anderen zijn gestuurd die niet bekend zijn bij Mohammed.

Moslims dienen respect te hebben voor en te geloven in alle boodschappers van Allah, zonder uitzonderingen. Aangezien alle profeten komen van dezelfde God en voor hetzelfde doel - om de mensheid te leiden naar Allah - is het geloof in hen allemaal essentieel en logisch. Indien er bepaalde profeten geaccepteerd worden en anderen verworpen, dan is dit het

Profeetschap in de Islaam

gevolg van de eigen onwetendheid over de rol van de profeet, of het kan afkomstig zijn van een verdraaiing van een bepaald volk etc.

De moslims zijn uniek in het feit, dat het geloof in alle profeten van God een pilaar van het geloof vormt. De joden hebben Jezus en Mohammed verworpen als profeten; de christenen verwerpen Mohammed en in feite ook Mozes, doordat zij zich niet houden aan zijn wetten. De moslims accepteren hen allen als boodschappers van God, die leiding hebben gebracht aan de mensheid. Echter, deze acceptatie wordt gekarakteriseerd door een zekere voorzichtigheid, aangezien de Qor-aan en de boodschapper verklaren dat hetgeen verkondigd is door voorgaande boodschappers verdraaid is door degenen die de boodschap ontvangen hebben. We lezen in de Qor-aan: "Zeg (O moslims): wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrahim en Isma'iel en Ishaq en Ya'qoeb en de kinderen van Ya'qoeb en wat er is gegeven aan Moesa en 'Isa en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem" (2:136)

De Qor-aan vertelt de moslims dat dit het ware en onpartijdige geloof is. Als er andere volkeren zijn die dit geloof delen, dan zitten zij op het juiste pad. Indien zij dit geloof niet delen, dan houdt het in dat zij hun eigen lusten en verdraaiingen volgen. De Qor-aan zegt: "Als zij geloven in het gelijke van waarin jullie geloven, dan volgen zij waarlijk de Leiding. En als zij zich afwenden: voorwaar, dan zijn zij het die in vijandschap (jegens jullie) verkeren. En Hij is de Alhorende, de Alwetende. Neemt het zuivere (monotheïstisch) geloof van Allah. En wie weet er beter over het zuivere monotheïsme (het geloof) dan Allah? En wij zijn Hem zuiver toegewijd." (2:137-138)

Er zijn twee belangrijke punten die verduidelijkt moeten worden over de rollen van Jezus en Mohammed, aangezien deze punten doorgaans verkeerd begrepen en verdraaid worden. In het geval van Jezus verwerpt de Qor-aan volledig de aanname van het Christendom over zijn goddelijkheid en zijn status als de "zoon" van God. Tevens verklaart de Qor-aan dat de ongebruikelijke omstandigheden van de geboorte van Jezus - zonder vader - hem niet tot een "zoon" van God maken. Indien logica gevolgd zou worden, dan zou Adam hoger in aanzien staan dan Jezus, aangezien hij geen vader én geen moeder had. "Voorwaar: de gelijkenis (van de schepping) van 'Isa (Jezus) is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: 'Wees.' en hij was." (3:59)

Net als andere profeten verrichtte Jezus wonderen: hij liet de doden herrijzen en hij genas de blinden en leprozen. Ook maakte hij (Jezus) duidelijk dat deze wonderen afkomstig waren van God en niet van hem.

"En gedenkt toen 'Isa, de zoon van Maryam zei: 'O kinderen van Israël, voorwaar, ik ben voor jullie de boodschapper van Allah, ter bevestiging van wat er vóór mij is en van de Tauwraat en als verkondiger van een verheugende tijding over een Boodschapper die na mij komt, zijn naam is Ahmad..." (61:6)

Zijn boodschap is echter verdraaid, doordat de openbaring niet in zijn bijzijn en toezicht is opgeschreven, maar 100 jaar na zijn dood pas werd opgeschreven. Volgens de Qor-aan was Jezus naar de kinderen van Israël gestuurd om de Torah van Mozes te bevestigen en om de blijde getijdingen van een nieuwe boodschapper te brengen die ná hem zou komen:

De meerderheid van de joden verwierpen echter zijn profeetschap en smeedden complotten om hem te doden. De uitleg van de Qor-aan over de dood van Jezus, verschilt met die van het Nieuwe Testament - in de Qor-aan lezen wij: hij was niet vermoord of gekruisigd, maar in plaats hiervan is hij naar de hemel van God verheven. Ook wordt hiermee door de Qor-aan geïmpliceerd dat Jezus op een dag zal terugkeren en dat alle joden en christenen dan in hem zullen geloven voordat zij sterven. Dit wordt overigens ondersteund door authentieke uitspraken van de profeet Mohammed.

Mohammed, de laatste profeet van Allah, was geboren in Mekka in de 6^{de} eeuw n.C. Tot zijn 40^{ste} stond Mohammed bekend als een man met een uitstekend karakter en goede culturele gewoonten. Door deze karakteristieken kreeg hij de bijnaam van Al-Amin (de Betrouwbare). Er waren geen eerdere aanwijzingen, dat Allah hem als Zijn laatste boodschapper zou kiezen. Toen Mohammed eenmaal zijn taak ontving, begon hij de mensen van zijn volk, die afgodenaanbidders waren, op te roepen tot de Islaam. De openbaring was opgeschreven terwijl hij leefde en tevens hadden zijn metgezellen de Qor-aan uit hun hoofden geleerd. De manier waarop zij met elke openbaring omgingen, zoals zij deze van de profeet ontvingen, was zo nauwkeurig dat dit een verzekering was dat de Qor-aan toekomstige generaties zou bereiken.

Allah zegt ons dan ook in de Qor-aan, dat Zijn Boek goed beschermd is gebleven, dat het de bron is van goddelijke leiding voor alle tijden en dat Mohammed Zijn laatste boodschapper is.

Profeetschap in de Islaam



WAT ZIJN ONZE DOELEN?

- Het weergeven van de Qor-aan en Soennah volgens het begrip van de salaf in de Nederlandse taal.
- Het verduidelijken van actualiteiten volgens een islamitisch begrip.
- Het drukken van boeken en folders.
- Het organiseren van lezingen en lessen...etc

Tel: 06-20505787 → Website: www.al-islam.com
E-mail: info@al-islam.com

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door uitgeverij Momtazah: Postbus 216; 5700 AE; Helmond
E-mail: momtazah@al-islam.com