

LEVEN NA DE DOOD

Is er leven na de dood? Deze vraag valt niet onder de categorie van de wetenschap, aangezien wetenschap alleen te maken heeft met het classificeren en analyseren van waarneembare gegevens. Bovendien is de mens pas sinds de laatste eeuwen bezig met wetenschappelijk onderzoek, in de moderne zin van het woord, terwijl hij al onheuglijk lang bekend is met het denkbeeld van leven na de dood.

Alle profeten van God riepen hun mensen op om God te aanbidden en te geloven in leven na de dood. Op dit laatste legden zij zoveel nadruk, dat zelfs een lichte twijfel betekende dat je God ontkende en dat maakte de overige geloofsovertuigingen betekenisloos. Alle profeten van God hebben zich zo overtuigd en uniform met dit bovennatuurlijke vraagstuk bezig gehouden en dat terwijl de kloof tussen hun generaties duizenden jaren bedroeg! Dit impliceert dat de bron van hun kennis van leven na de dood, zoals dat door allen is verkondigd, dezelfde is (d.w.z. Goddelijke openbaring). Tevens weten we dat de volkeren het hevig oneens waren met de profeten van God. Hoofdzakelijk over het onderwerp van leven na de dood, aangezien zij dit als onmogelijk beschouwden. Maar ondanks de tegenstand verworven de profeten vele oprechte volgelingen.

De volgende vraag komt hieruit voort: wat bracht die volgelingen ertoe hun bekende geloofsovertuigingen, tradities en gebruiken van hun voorvaders te verwerpen, ondanks het risico dat ze totaal afgestoten zouden kunnen worden door hun gemeenschap? Het simpele antwoord is: zij maakten gebruik van hun verstandelijk vermogen, maar ook hun hart en realiseerden de waarheid. Realiseerden zij de waarheid op basis van hun perceptisch vermogen? Dat was niet het geval, aangezien het gewaarworden van leven na de dood op basis van perceptie onmogelijk is. Feitelijk heeft God de mens naast het perceptisch bewustzijn ook nog het rationele, esthetische en morele bewustzijn gegeven. Het is dit bewustzijn dat de mens leidt met betrekking tot realiteiten die niet door middel van sensorische waarnemingen bewezen kunnen worden. Dat is waarom alle profeten van God een beroep deden op het morele, esthetische en rationele bewustzijn van de mens, terwijl zij mensen opriepen te geloven in God en leven na de dood. Bijvoorbeeld, toen de afgodsaanbidders van Mekka überhaupt de mogelijkheid van leven na de dood van de hand wezen, toonde de Qor-aan de zwakheid van hun standpunt door (hele) logische en rationele argumenten naar voren te brengen:

“En hij geeft Ons een voorbeeld, terwijl hij vergeet hoe hij zelf geschapen is. Hij zei: “Wie doet de beenderen tot leven komen als ze gruis zijn?” Zeg: “Hij Die ze de eerste keer heeft doen ontstaan, Die zal ze doen leven. En Hij is de Kenner van de gehele schepping. (Hij is) Degene Die voor jullie van de groene boom vuur heeft gemaakt. Waarna jullie er een vuur mee ontsteken.” Is Degene Die de hemelen en de aarde heeft geschapen niet bij machte om het gelijke ervan te scheppen? Zeker wel! En Hij is de Schepper, de Alwetende.” [36:78-81]

Bij een andere gelegenheid zegt de Qor-aan heel duidelijk dat de ongelovigen geen gefundeerde basis hebben voor hun verwerping van leven na de dood. Het is op niets dan een speculatie gebaseerd: “En zij zeggen: “Er is niets dan ons wereldse leven; wij sterven en wij leven en niets vernietigt ons dan de tijd.” Maar zij hebben daarvan geen kennis, zij vermoeden slechts. En wanneer Onze duidelijke Verzen aan hen worden voorgedragen, dan hebben zij geen verweer dan dat zij zeggen: “Brengt onze voorouders (terug), als jullie waarachtigen zijn.” [45:24-25]

Voorzeker, God zal de doden doen herrijzen. Er zal een dag komen waarop het universum wordt vernietigd en dan zullen de doden herrezen worden om voor God te staan. Die dag vormt het begin van een leven dat nooit zal eindigen. Iedere persoon krijgt dan van God een beloning aan de hand van zijn/ haar goede of slechte daden. De uitleg die de Qor-aan geeft, aan de noodzaak van leven na de dood, is waar het morele bewustzijn van de mens behoefte aan heeft. Als er na de dood geen leven zou zijn, wordt het hele geloven in God betekenisloos. Zelfs als iemand in God zou geloven, dan zou dat een onrechtvaardige en nonchalante God zijn; na de mens geschapen te hebben, zou Hij vervolgens niet geïnteresseerd zijn in hun lot. Zeer zeker God is rechtvaardig. Hij zal de tirannen (dictators) straffen, wiens misdaden ontelbaar zijn: zoals het (laten) doden van honderden onschuldige personen, het creëren van grote corruptie in de maatschappij, maar ook personen tot slaaf maken om in hun grillen te voorzien. De mens heeft een erg korte levensduur in deze wereld, en deze fysieke wereld is tevens niet eeuwigdurend, de bestraffing of beloning in deze wereld zal ook niet eeuwig zijn. De Qor-aan verklaart heel nadrukkelijk dat de Dag des Oordeels zal komen en God zal over het lot van iedere ziel beslissen aan de hand van zijn of haar daden: “En degenen die ongelovig zijn, zeggen: “Het Uur zal niet tot ons komen.” Zeg: “Wel zeker, bij mijn Heer, de Kenner van het onwaarneembare, het zal zeker tot jullie komen. Er is niets met het gewicht van een mosterdzaadje in de hemelen of op de aarde dat Hem ontgaat. En er is niets wat groter of kleiner is dan dat, of het staat vermeld in een duidelijk Boek. (Dat is) opdat Hij

degenen die geloven en goede werken verrichten zal belonen; zij zijn degenen voor wie er vergeving is en een edele voorziening. Maar degenen die ernaar streven om Onze verzen te ontcrachten; zij zijn degenen voor wie er een bestraffing van een pijnlijke kastijding is.” [34:3-5]

De Dag der Wederopstanding zal de Dag zijn waarop God's eigenschappen - Rechtvaardigheid en Barmhartigheid - in volle Glorie aanwezig zullen zijn. God zal Zijn barmhartigheid in grote hoeveelheden uitstorten over degenen die omwille van Zijn zaak hebben geleden in het wereldse leven, gelovend dat een eeuwige zegening (het Paradijs) in het vooruitzicht lag. Maar degenen die de vrijgevigheid van God misbruikten, zij die niets gaven om het leven dat nog zou komen, zullen zich in de meest akelige staat bevinden. Een vergelijking neerzettend, zegt de Qor-aan: “Zijn (deze twee) gelijk? Iemand die Wij een goede belofte hebben gedaan, die hij (vervuld) zal zien, en iemand die Wij de goede dingen van deze wereld hebben gegeven, maar welke zich op de Dag des Oordeels onder hen zullen bevinden die voor de bestraffing zullen worden opgebracht?” [28:61]

De Qor-aan geeft tevens aan dat dit wereldse leven een voorbereiding is op het eeuwige leven na de dood. Maar degenen die het verwerpen worden slaven van hun eigen passies en verlangens. Zij maken de personen, die deugdzaam en Godbewust zijn, belachelijk. Zulke personen realiseren hun dwaasheid pas op het moment van overlijden en wensen nog een kans te krijgen in deze wereld, maar tevergeefs. Hun armzalige toestand ten tijde van hun overlijden, de verschrikkingen van de Dag des Oordeels en de eeuwige zegening (het Paradijs) die aan de oprechte gelovigen is toegezegd, worden heel mooi in de volgende verzen van de Heilige Qor-aan beschreven: “Totdat, wanneer de dood tot een van hen komt, hij zal zeggen: “O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt en voor hen is een scheiding tot de Dag waarop zij opgewekt worden. Wanneer er op de bazuin geblazen wordt, op die Dag is er geen verwantschap tussen hen en zij kunnen elkaar geen vragen stellen. Degenen wiens weegschaal zwaar wegen; zij zijn degenen die de welslagenden zijn. En degenen wiens weegschaal licht wegen; zij zijn degenen die zichzelf verloren hebben, zij zullen in de Hel eeuwig levende zijn. Het vuur verbrandt hun gezichten terwijl zij daarin verminkt worden.” [23:99-104]

Het geloven in leven na de dood garandeert niet alleen succes in het Hiernamaals, maar maakt deze wereld ook vol vrede en blijdschap doordat individuen het besef krijgen dat zij verantwoording zullen afleggen bij hun Schepper. Denk maar eens aan de mensen van Arabië; gokken, wijn drinken, stammen twisten, plunderen en moorden waren hun hoofdkenmerken toen zij niet in het leven na de dood geloofden. Maar zodra zij het geloof in de Ene God en leven na de dood accepteerden, werden zij de meest gedisciplineerde natie van de wereld. Zij gaven hun losbandigheid op, hielpen elkaar ten tijde van nood en zij legden hun onenigheden bij op basis van rechtvaardigheid en gelijkheid. Vergelijkbaar heeft de ontkenning van leven na de dood zijn consequenties, niet alleen in het Hiernamaals maar tevens in deze wereld. Wanneer een natie het in zijn geheel ontkent, zullen er allerlei soorten kwaadaardigheden en corrupties algemeen heersend worden in die gemeenschap en het zal uiteindelijk vernietigd worden. De Qor-aan noemt het verschrikkelijke eind van de 'Aad, Thamoed en de farao tot in zekere detail:

“De Thamoed en de 'Aad loochenden de ramp (de Dag der Opstanding). Wat Thamoed betreft, zij werden door het grote geweld vernietigd. Maar de 'Aad, zij werden vernietigd door een razende en beukende wind. Hij (Allah) liet haar tegen hen worden, gedurende zeven nachten en acht dagen, achtereenvolgend, waarop jij het volk daar had kunnen zien liggen, alsof zij geveld waren als palmstammen. Zie jij dan nog iemand van hen die is overgebleven?

Ook Fir'awn en degenen die er voor hem waren en de (bewoners van) de op hun fundamenten gekeerde steden pleegden grote zonden. En zij waren ongehoorzaam aan de boodschapper van hun Heer. Toen greep Hij hen met een krachtige bestraffing. Voorwaar, toen het water overstroomde, droegen Wij jullie (voorvader Noah en zijn familie) op het vaartuig (de ark). Opdat wij dit voor jullie tot een vermaning zouden maken en opdat een aandachtig oor er aandacht aan zou schenken.

En wanneer er éénmaal op de bazuin geblazen wordt en de aarde en bergen opgepakt worden en in één klap worden verpulverd. Op die Dag zal de gebeurtenis plaatsvinden en splijt de hemel, want op die dag is zij broos. En de engelen zullen zich op haar randen bevinden en acht (van hen) zullen op die Dag de Troon van jouw Heer boven zich dragen. Op die Dag worden jullie voorgeleid en blijft niets van jullie geheimen verborgen.

Wat betreft degene die dan zijn boek in zijn rechterhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Neemt en leest mijn boek voor. Voorwaar, ik was ervan overtuigd dat ik mijn afrekening zou ontmoeten.” Hij zal dan een leven van welbehagen leiden. In een hooggelegen Tuin (het Paradijs) Haar vruchten hangen nabij. (Er wordt gezegd:) “Eet en drinkt smakelijk wegens wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen.”

En wat betreft degene die zijn boek in zijn linkerhand gegeven zal worden, hij zal zeggen: “Wee mij! Was mijn boek maar niet (aan mij) gegeven! En ik weet niet hoe mij afrekening zal zijn. Was de dood maar de beëindiger van alles. Mijn bezittingen baten mij niet. Mijn macht is van mij heengegaan.” (Allah zegt:) “Grijpt hem en bindt zijn handen om zijn nek. En doet hem in de hel binnengaan. Voert hem daarna binnen in ketenen waarvan de lengte zeventig ellen is.” Voorwaar, hij geloofde niet in Allah, de Geweldige. En hij moedigde niet aan tot het voeden van de armen. Op deze Dag heeft hij hier geen trouwe vriend. En er is geen voedsel dan etter. Niemand eet dat dan de zondaren.” [69:4-37]

Aldus zijn er zeer overtuigende redenen om in leven na de dood te geloven.

Ten eerste: alle profeten van God hebben hun volkeren opgeroepen er in te geloven.

Ten tweede: telkens wanneer er een gemeenschap is gebouwd met dit geloof als basis, is het de meest ideale en vreedzame gemeenschap geweest, vrij van sociale en morele kwaadaardigheden.

Ten derde: de geschiedenis is getuige geweest van het feit dat wanneer dit geloof collectief door een groep mensen, ondanks herhaalde waarschuwingen van de profeet, werd verworpen, de groep in zijn geheel zelfs al op deze wereld werd gestraft door God.

Ten vierde: morele, esthetische en rationele zintuigen van de mens beamen de mogelijkheid van leven na de dood.

Ten vijfde: God's eigenschappen - Rechtvaardigheid en Barmhartigheid - hebben geen betekenis als er geen leven na de dood bestaat.



Leven na de dood



WAT ZIJN ONZE DOELEN?

- Het weergeven van de Qor-aan en Soennah volgens het begrip van de salaf in de Nederlandse taal.
- Het verduidelijken van actualiteiten volgens het islamitische begrip.
- Het drukken van boeken en folders.
- Het organiseren van o.a. lezingen en lessen.

.....
Tel: 06-20505787 → Website: www.al-islam.com
E-mail: info@al-islam.com

.....
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door uitgeverij
Momtazah: Postbus 216 - 5700 AE - Helmond
E-mail: momtazah@al-islam.com