

ISLAAM EN MOSLIMS

Het Arabische woord "Islaam" betekent vrede, onderwerping en gehoorzaamheid. De religie Islaam bestaat uit de volledige acceptatie van de leer en leidraad van God, zoals deze geopenbaard is aan Zijn profeet Mohammed (vzmh). Een moslim is iemand die gelooft in God en streeft naar een totale organisatie van diens leven, volgens de leiding zoals die geopenbaard is door God (de Qor-aan en de uitspraken van de profeet). Een moslim werkt ook aan de bouw van een samenleving op dezelfde basis. "Mohammedanisme" is een verkeerde benaming voor Islaam en een belediging voor de ware aard van de Islaam, daar het veronderstelt dat moslims Mohammed verafgoden en aanbidden zoals de Christenen hebben gedaan met Jezus Christus. Deze toepassing wordt afgekeurd in de Qor-aan en is totaal vreemd aan de islamitische geloofsleer. Het woord "Allah" is de juiste benaming voor God in het Arabisch. Het is een unieke term die geen meervoud of vrouwelijke vorm kent.

VOORTDURENDE BOODSCHAP

Islaam is geen nieuwe religie, maar een nieuwe presentatie van dezelfde boodschap en leidraad die Allah heeft geopenbaard aan al Zijn profeten. In de Qor-aan (2:136) lezen we: *Zegt: "Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Abraham en Ismaël en Isaak en Jacob en de kinderen van Jacob en wat er is gegeven aan Moses en Jezus en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen enkel onderscheid tussen hen en wij onderwerpen ons aan Hem"*.

De boodschap zoals die is geopenbaard aan Mohammed, is de Islaam in zijn meest omvattende, complete en definitieve vorm.

DE MENS: EEN VRIJE KEUZE

De mens is de hoogste schepping van God. Hij heeft het grootste potentieel van alle schepsels van God en is redelijk vrijgelaten in zijn wil, acties en keuzes. God heeft het rechte pad geopenbaard en het leven van de profeet Mohammed biedt een perfect voorbeeld. Het succes en de zaligheid van de mens ligt in het volgen van beide. Islaam leert ons de heiligheid en onschendbaarheid van een persoon en verleent gelijkwaardige rechten voor een ieder, ongeacht ras, geslacht, kleur of andere externe verschillen. De wet van God, zoals verkondigd in de Qor-

aan en toegelicht tijdens het leven van de profeet, is het beste in alle gevallen. Deze geldt in gelijke mate voor de hoogste en laagste, de prins en de boer, de heerser en de overheerste.

DE QOR-AAN EN H'ADIETH

De Qor-aan is het laatst geopenbaarde woord van God en de oorspronkelijke bron van de islamitische leer en

De vijf zuilen van de Islaam

- 1. Geloofsverklaring:** Het getuigen dat niemand waardig is aanbeden te worden dan Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is aan alle mensen, tot aan de Dag des Oordeels. Het profeetschap van Mohammed verplicht moslims om zijn leven als voorbeeld te nemen.
- 2. Bidden:** Dagelijks worden er vijf gebeden verricht als verplichting naar God toe. Deze versterken en verlevendigen het geloof in Allah en inspireren individuen in het ontwikkelen van een hogere moraliteit. Ze zuiveren het hart en helpen iemand om niet toe te geven aan allerlei verleidingen.
- 3. Het vasten in de maand Ramadan:** Tijdens de Ramadan onthouden de moslims zich van zonsopkomst tot zonsondergang van eten, drinken en seksuele bezigheden. Tevens dienen zij ernaar te streven om zich te onthouden van slechte bedoelingen, roddelen, begeerten etc. Dit gemeenschappelijk vasten moet het individu overtuigen van het gevoel van liefde, oprechtheid, toewijding, geduld, onbaatzuchtigheid en wilskracht, zowel als het ontwikkelen van een gezonde sociale betrokkenheid.
- 4. Zakaat:** Een jaarlijkse uitgave van 2,5 % op iemands spaargeld dat de waarde heeft van 88 gr. goud, dat een jaar in iemands bezit is gebleven. Dit is een godsdienstige plicht waarmee het inkomen van een persoon wordt gezuiverd. Het wordt gegeven aan hen die arm en in nood zijn.
- 5. Pelgrimstocht naar Makkah:** Deze dient een persoon eenmaal in zijn leven te volbrengen, mits deze persoon het zich financieel kan veroorloven en lichamelijk aankan.

wetgeving. Het behandelt de fundamenten van de geloofsleer, moraal, de geschiedenis van de mensheid, aanbidding, kennis, wijsheid, de relatie tussen God en de mens en tussen de mens en God en alle aspecten van interactie tussen mensen. De uitgebreidheid van de leer is bedoeld om een eerlijk systeem van sociale rechtvaardigheid, economie, politiek, wetgeving, jurisprudentie, recht en internationale verhoudingen op te bouwen. Deze vormen belangrijke delen van de Qor-aan. Mohammed (vzmh) kon niet lezen of schrijven. Dit vormde geen obstakel, daar de Qor-aan van buiten werd geleerd en opgeschreven door zijn volgelingen tijdens zijn leven en onder zijn toezicht. De gehele originele tekst is beschikbaar voor iedereen in het Arabisch, de taal waarin de Qor-aan is geopenbaard. Vertalingen van de betekenis in verschillende talen zijn volop verkrijgbaar.

De H'adieth is een term die duidt op de literatuur die de leer, uitspraken en handelingen van de profeet behandelt. Deze werden overgeleverd en met grote zorg verzameld

door zijn metgezellen. De voornaamste functie is het uitleggen en met zorg uitwerken van de verzen van de Qor-aan.

Naast deze vijf zuilen wordt elke handeling die gedaan wordt met de intentie om de wil van Allah te volbrengen, beschouwt als een vorm van aanbidding. Islaam beveelt het geloven in één God die onovertroffen is, daar dit het

individu bewust maakt van het doel van het universum en zijn of haar plaats daarin. Dit geloof bevrijdt een persoon van alle angst en bijgeloof, door hem bewust te maken van de aanwezigheid van Allah en zijn verplichtingen jegens Hem. Dit geloof moet worden uitgedrukt en getest door handelingen. Geloof alleen is niet voldoende.

Het geloof in één God verlangt van ons dat we naar de mensheid kijken als één familie die valt onder de almacht van Allah, Die alle vormen van Zijn schepping heeft geschapen en gevoed. Islaam verwerpt het idee van uitverkoren mensen, door duidelijk te stellen dat iemand in God moet geloven en goede werken moet verrichten om toegang tot de hemel te verwerven. Op deze wijze wordt een directe relatie tussen God en elk individu gevormd, waardoor een bemiddelaar of bemiddeling onnodig wordt.

HET BEGRIP AANBIDDING

Islaam accepteert en onderwijst niet enkel en alleen rituelen, maar legt de nadruk op intentie en handelingen. God aanbidden is Hem kennen en van Hem houden, Zijn geboden volgen in elk aspect van het leven, het goede aanbevelen en het slechte (onderdrukking) verbieden, rechtvaardig zijn, geven aan het goede doel en Hem dienen door de mensheid te dienen. De Qor-aan verwoordt dit begrip op de volgende sublieme manier:

“Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden, maar vroom is wie gelooft in God en het Hiernamaals en de Engelen en het Schrift en de profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven, en die de salaat (gebed) onderhoudt, de zakaat (aalmoes) geeft en die trouw zijn aan hun belofte wanneer zij een belofte hebben gedaan en de geduldigen in tegenspoed, in rampspoed en in oorlogstijd. Zij zijn diegenen die oprecht zijn, en zij zijn het die de Moettaqoen¹ zijn.” (Qor-aan 2:177)

DE ISLAMITISCHE MANIER VAN LEVEN

De Islaam geeft alle mensen specifieke richtlijnen die gevolgd moeten worden in het dagelijks leven. De leidraad ervan is uitgebreid en omvat de sociale, economische, politieke, morele en spirituele aspecten van het leven. De Qor-aan herinnert de mens aan het doel van zijn leven, aan zijn verplichtingen tegenover zichzelf, zijn gezin en familieleden, zijn gemeenschap, de medemensen en zijn Schepper. De mens krijgt fundamentele richtlijnen omtrent een leven vol betekenis. Vervolgens wordt hij geconfronteerd met de hoge uitdagingen van het menselijk bestaan zodat hij deze hoge idealen in de praktijk kan brengen. In de Islaam wordt het leven van een persoon als een geïntegreerd geheel gezien en niet als een verzameling van elkaar beconcurrerende onderdelen. Er zijn geen aparte “heilige” en “seculiere” rijken, daar allen verenigd worden binnen de natuur van het individu.

HISTORISCH PERSPECTIEF

Mohammed (vrede zij met hem) is binnen een gerespecteerde familie in Mekka in 570 n.C. geboren. Mekka was een handelscentrum gelegen op het Arabisch schiereiland. Hij ontving de eerste openbaring toen hij veertig jaar oud was. Toen hij zijn mensen begon op te roepen naar de Islaam, werden hij en zijn volgelingen vervolgd en moesten zij allerlei ontberingen ondergaan. Na een tijd werd hij door God opgedragen om naar de nabij gelegen stad Madinah te emigreren. In drieëntwintig jaar volbracht hij zijn missie van het profeetschap. Hij overleed op drieënzestigjarige leeftijd. Hij leidde een volmaakt leven, daar hij de fysieke belichaming was van

¹ De Moettaqoen zijn zij die beschikken over Taqwa, d.w.z. het vrezen van Allah's toorn en het zich daartegen beschermen door te doen wat Hij heeft bevolen, en door zich verre te houden van wat Hij verboden heeft verklaard.

alles wat de Qor-aan ons leert en was hiermee een voorbeeld voor alle mensen.

DE RATIONELE AANTREKKINGSKRACHT VAN DE ISLAAM

De Islaam heeft met zijn heldere en directe uitdrukking van de waarheid een grote aantrekkingskracht op een ieder die kennis zoekt. De Islaam heeft een oplossing voor alle problemen die kunnen voorkomen tijdens het leven van een persoon. Het is een leidraad naar een beter en compleet leven.

ISLAAM - DE OPLOSSING VOOR DE HEDENDAAGSE PROBLEMATIEK

De broederschap onder de mensheid: een groot hedendaags probleem waar de mensheid mee te maken heeft, is racisme. Deze ver ontwikkelde wereld kan een mens naar de maan zenden, maar zij kunnen de mens niet weerhouden van het haten van zijn medemens. Vanaf het leven van de profeet Mohammed, veertien eeuwen geleden, heeft de Islaam een levendig voorbeeld gegeven om racisme te beëindigen: de jaarlijkse pelgrimstocht naar Makkah laat het islamitisch wonder van echte broederschap tussen alle rassen en naties zien.

HET GEZIN:

Het gezin, dat de fundamentele basis van de beschaafde wereld vormt, wordt overal in het Westen ontbonden. Het islamitisch familiesysteem brengt de rechten van de man, vrouw, kinderen en familieleden in evenwicht. Het voedt de onbaatzuchtigheid, edelmoedigheid en liefde van de mens binnen het raamwerk van een goed georganiseerd gezinssysteem.

COMPLETE KIJK OP HET LEVEN

Mensen leven volgens hun visie op het leven. Het tragische van een seculiere maatschappij, is dat deze niet in staat is om de diverse aspecten van het leven met elkaar in verbinding te brengen. Het seculiere en het godsdienstige, zowel als het wetenschappelijke en het spirituele, lijken met elkaar in conflict te zijn. Islaam maakt een eind aan dit conflict en brengt harmonie binnen de visie van de mens op het leven.



WAT IS ISLAAM in vogelvlucht

WAT ZIJN ONZE DOELEN?

- Het weergeven van de Qor-aan en Soennah volgens het begrip van de selef in de Nederlandse taal.
- Het verduidelijken van actualiteiten volgens een islamitisch begrip.
- Het drukken van boeken en folders.
- Het organiseren van lezingen en lessen...etc

Tel: 06-20505787 → Website: www.al-islam.com
E-mail: info@al-islam.com

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door uitgeverij
Momtazah: Postbus 216; 5700 AE; Helmond
E-mail: momtazah@al-islam.com